



JEMIMA

ISSN 0928-7442 • September 2014

Pagina 1

2 Activiteit in Bethlehem

In één van de oude straten van Bethlehem is afgelopen zomer een soort jaarmarkt/braderie...

3 Ontferming Vincent van Gogh

had als domineeszoon en gemankeerde evangelist, liefde voor Bijbelse thema's. Toch zijn er...

4 De tuinman

Vanaf de jaren '80 kom ik in Israël, het land van de belofte. Eerst nog voor vakantie en later om de handen uit de...

5 Doof-blinde 'Bartiméussen' op Jemima.

In de tweede week van juli kwamen twee experts van het expertisecentrum...

6 Na 15 jaar terug op Jemima

Nu 15 jaar geleden werkte ik een jaar in Jemima als begeleider en sinds kort ben ik weer terug om de...

7 Salem

Salem werd geboren op 28 april 1994 in het Bedween gebied (Westbank). Hij woonde in een tent met zijn...

JEMIMA NEWS

Nieuwsbrief van Stichting Jemima

Van de voorzitter

Het was wel een teleurstelling voor de vrijwilligers Anoek, Monique en Robin, toen het bestuur de reis naar Jemima in Beit Jala moest afraden. De rit van vliegveld Ben Gurion naar Bethlehem was te gevaarlijk. Inmiddels zijn er echter al weer zes nieuwe vrijwilligers naar Jemima gegaan. Het reizen is weer betrekkelijk veilig. In Jemima zelf is het steeds veilig geweest. De beide gebouwen liggen aan de goede kant van een heuvel. Het is in Jemima zelf erg rustig gebleven de afgelopen periode.

Er kwam verdriet en rouw in het gezin van chauffeur Jamil toen zijn oudste zoon Nabil, in de leeftijd van 24 jaar, plotseling is overleden. Bestuurslid Jan Wannink was in die tijd ter plaatse en heeft namens het bestuur zijn medeleven kunnen betuigen en ons op de hoogte gehouden. We mogen Jamil en zijn gezin wel in het gebed gedenken.

Zoals ook elders in deze nieuwsbrief blijkt, wordt aan alle kanten hard gewerkt. Zowel in Nederland als in Beit Jala. Dat bemoedigt de plaatselijke werkers bijzonder. Daar zijn wij ook dankbaar voor.

In het bestuur kwam een wijziging. Wout Oosterhof kon zich niet langer beschik-

baar stellen, maar Jan Wannink kwam ons bestuur versterken. We danken Wout heel hartelijk voor zijn inbreng en we wensen Jan het goede toe. Jan kent Jemima al vanaf de oprichting en heeft ook vele jaren eerder in het bestuur gezeten.

In Nederland eindigde voor Hans van der Pluijm, na een ziekteperiode van twee jaar, zijn dienstbetrekking als bestuurder van Jemima. En in Beit Jala namen we afscheid van Ra'ed Hanania, de plaatselijke directeur. Zorgcoördinator Lana Zoughbei neemt nu de managementtaken waar. Het bestuur verricht zelf veel werk en werkt aan het versterken van het management in Beit Jala. Binnenkort worden daarover besluiten genomen. Helaas bleven de inkomsten de laatste tijd wat achter. De penningmeester doet hierover verslag in deze Nieuwsbrief. Hopelijk trekt dat weer bij, anders nemen onze zorgen toe. Het is voor het bestuur bemoedigend, dat zovelen in Nederland zijn overtuigd van de noodzaak om Jemima te steunen. [Vervolg op pagina 2 »](#)

Blijf het werk van Jemima steunen!

Dat is merkbaar aan de vrijwilligers, de financiën, de met Nederlandse gelden gesponsorde projecten en het gebed. Mede daardoor mag Jemima stapje voor stapje opklimmen uit het diepe dal waarin het was geraakt. We ervaren dat als een grote zegen van God. De dichter van Psalm 90 riep uit: "En de liefelijkheid des HEEREN, onzes Gods; zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat."



Een hartelijke groet,

Kees Bel,
voorzitter

Bedanken, maar wie?

We willen alle gulle gevers bedanken voor hun bijdragen, klein en groot! De banken vermelden uit privacyoverwegingen geen adressen meer op de bankafschriften. Zonder adresvermelding bij 'mededelingen', is het voor ons erg moeilijk om te bedanken. En kunnen wij nieuwe gevers helaas ook geen Nieuwsbrief sturen. We hopen op uw begrip. Graag in voorkomend geval vermelding van uw adresgegevens.

Van de penningmeester

Een voortgaande, blijvend goede zorg voor de kwetsbare bewoners van Jemima is van het allergrootste belang. Om dat te kunnen waarborgen, is naast de inzet van de lokale Arabische medewerkers en de vrijwilligers uit Nederland, nu onder leiding van manager Lana Zoughbei, een stabiele stroom van inkomsten nodig. En op dat punt heeft u ons evenals vorig jaar ook dit jaar niet teleurgesteld. Met dankbaarheid stellen wij vast dat in het eerste halfjaar van 2014 de inkomsten in Nederland uit donaties, giften, collecten en diverse acties en verkopen licht hoger waren dan in de overeenkomstige periode vorig jaar.

De maanden juli en augustus lieten daarentegen weer een daling zien. Ten behoeve van specifieke projecten in Beit Jala zijn forse bedragen ontvangen van het deputaatschap Bijzondere Noden, van het deputaatschap voor Israël en van Dovenzorg, alle van de Gereformeerde Gemeenten, van de Christelijke Gereformeerde Kerken, van de Hervormde Gemeente Oldebroek, van EO Metterdaad en van de Hermine-Agnes van den Bergh Stichting. Bovendien werpen de doorgevoerde reorganisatiemaatregelen en een strikte kosten-

beheersing in zowel Beit Jala als in Nederland hun vruchten af. De kostenstructuur is fundamenteel verbeterd. In financieel opzicht staat Jemima er gelukkig weer wat beter voor. Velen hebben daaraan een bijdrage, groter of kleiner, geleverd.

Voor de continuïteit op langere termijn is het opbouwen van een gezonde financiële buffer noodzakelijk. Tevens behoeven gebouwen en installaties in Beit Jala groot onderhoud, neemt de zorgzwaarte van de bewoners toe en verdienen ook de arbeidsvoorwaarden van de lokale medewerkers aandacht. Er is dus nog veel te doen. Het accountantsrapport van Stichting Jemima over het jaar 2013, dat met een positief resultaat kon worden afgesloten, was bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief nog niet klaar. Zodra dit gereed is wordt het op onze website jemima.nl geplaatst en kunt u daar kennis van nemen. Ik hoop dat wij blijvend op uw steun en gebed voor Jemima mogen rekenen.



Met vriendelijke groet,

Cor van Hengel,
penningmeester

Activiteit in Bethlehem

In één van de oude straten van Bethlehem is afgelopen zomer een soort jaarmarkt/braderie geweest. Organisaties en bedrijven hebben hieraan deelgenomen. Jemima was ook van de partij. Dit met als doel om Jemima meer bekendheid te geven in Bethlehem en omgeving. Tijdens de markt zijn olijfhouten producten uit de werkplaats van Peter 't Lam verkocht. Verder is er contact gelegd met enkele hotels om opdrachten binnen te halen voor de Jemima wasserij. Dit betrof meer zaaien dan oogsten. Laten we bidden dat het gezaaide mag uitgroeien.



Ontferming

Vincent van Gogh had als domineezoon en gemankeerde evangelist, liefde voor Bijbelse thema's. Toch zijn er maar weinig werken van zijn hand waarin dat expliciet wordt. Een daarvan schilderde hij in 1890 tijdens zijn ziekenhuisopname in het klooster van St. Remy. Het is de uitbeelding van Lucas 10: 25-37, het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Het wonderlijke is, dat de opzet van het schilderij niet origineel is. Maar door Van Gogh's eigen gevoel, penseel en kleurenpalet is het zo intens en uniek, dat het steeds weer mensen raakt en aanspoort om te luisteren naar de slotwoorden van Jezus "Ga heen, doe gij evenzo."

In die bekende gelijkenis komen mensen voorbij. Maar eentje ligt er, voor dood. Onherkenbaar, als een ding langs de kant van de weg. Zoals zo vaak.

Er gaan mensen voorbij. Ze hebben alle gelijk van de wereld dat ze "aan de overkant" voorbijgaan. Die man, dat slachtoffer, zet hun bestaan op het spel als ze zich over hem heen buigen. Dat zijn redelijke overwegingen. Zo hebben wij ze ook.

Dan komt hij voorbij. Die Samaritaan. Hij kijkt anders. Voor mij is wat er in en met hem gebeurde de kern van dit verhaal. Het is ook de "drive" achter Jemima. Van de Samaritaan staat er dat "hij met ontferming werd bewogen". En dat woord kan ook letterlijker vertaald worden "zijn hart draaide zich in zijn lijf om".

Mij raakt het te weten dat het Griekse woord dat daar gebruikt wordt in de Bijbel alleen is voorbehouden aan de Heere God zelf. God Zelf is in die Samaritaan met ontferming bewogen over het geslagen menskind. God kan het niet aanzien dat zijn kinderen moeten lijden.

Kun je zien of het slachtoffer jood, christen of moslim is?



Neen, maar wel dat het een kwetsbaar kostbaar mens is. Gods schepping.

En in de Samaritaan (Jezus?) knielt de Eeuwige zelf neer bij het geringe, onaanzienlijke. Voor de liefde van God, dat laat Jezus zien, zijn er geen grenzen.

Dáárom is Jemima er, dáárom blijven we ons samen met U inzetten. Vanwege Gods grenzeloze liefde, ons uitgelegd in die man die langs komt en van wie het hart in Zijn lijf omdraait bij het zien van de menselijke ellende. Die man, Jezus van Nazareth. En dan klinkt "Ga heen, doe gij evenzo."

Ds. Wout Oosterhof, Wierden

Wat moet een techneut bij Jemima?

Als projectleider bij een elektrotechnisch bedrijf had ik wel wat uit te leggen aan Janet Olij, die namens het bestuur het vrijwilligerswerk op vakkundige wijze coördineert.

De maanden maart, april en mei heb ik hier mogen werken en het voelde al snel als een groot familiehuus. Petje af voor al de Palestijnse werkers, die elke dag/nacht betrokken en professioneel zorg verlenen aan mensen die naast hun beperking vaak ook geen liefde krijgen van hun familie. De boys van de Jachin en Lemuel woongroepen, waar ik heb

mogen werken, hebben allen hun eigen verhaal. Dat maakt ieder mens uniek en meer dan waard om met Gods hulp de juiste zorg te verlenen. Naast de zorgtaak heb ik onderhoudsman Rubert geholpen met allerlei technische klusjes. De accu's van de noodverlichting bijvoorbeeld waren allemaal stuk. Bij een stroomuitval, wat regelmatig voorkomt, is het dan echt aardedonker...

Zoals bij elke gebouw wat 7/24 uur in gebruik is, zal ook bij Jemima de komende jaren middels een onderhoudsplan nog genoeg werk te doen zijn. Wie volgt?



Leonard Brouwer

Training en ontmoeting in Nederland

Op 19 juni hadden we een geweldige training en ontmoeting van nieuwe vrijwilligers/stagiaires en bestuur.

Het dagprogramma bestond uit een korte cursus Contact, die dezelfde docenten Ingrid en Mijke, een maand later op Jemima gingen geven. Wat komt er allemaal kijken bij de communicatie met doof/blinde mensen? Via praktische opdrachten en videomateriaal, (door Ingrid gemaakt op Jemima) werden we ingevoerd in het leven van blind/dove mensen en leerden we wat belangrijk is bij de communicatie met hen. Erg leerzaam om met oordoppen in en oogkleppen voor aan de hand genomen te worden: Waar gaan we heen? Wat moet ik doen? Wie houdt me vast en is dat veilig? Wat een ervaring. Medewerkers op Jemima en de nieuwe vrijwilligers uit Nederland zijn nu dus geschoold in dezelfde methode. We verwachten dat dat helpt om de theorie echt in praktijk te gaan brengen.

Na afloop van de cursus ontving het bestuur in de historische moestuin van Bartiméus de nieuwe Jemima-gangers. Doel was vooral de onderlinge kennismaking. Het is niet niks om in een onbekende cultuur met onbekenden op een paar vier-

kante meter vast te zitten. Aan de hand van vijf vragen interviewden de mensen elkaar en tijdens de maaltijd werd iedereen voorgesteld aan de rest. Het gemak waarmee iedereen met iedereen praatte en geregeld van stoel wisselde, belooft al veel gezelligheid straks op Jemima. Een officieel moment was er tussen twee gangen door, toen de contracten ondertekend werden door voorzitter Kees Bel en de nieuwe vrijwilligers.

Tot slot was er een panel, waaraan de Jemima-nieuweligen hun laatste vragen konden stellen. Naast Jan Hemink (bestuur), Mieke Bolle (trainer/coach Jemima) zaten daar ook in: Leonard Brouwer, die net terug was uit Jemima en een paar oude bekenden: Tineke 't Lam en haar pleegdochter Fatmeh. De ontmoeting werd afgesloten met dankgebed en, onder gitaarbegeleiding van Monique Touwen, met het lied "Zegen ons Algoede, neem ons in Uw hoede en verhef Uw aangezicht over ons en geef ons licht."

Janet Olij



De tuinman

Vanaf de jaren '80 kom ik in Israël, het land van de belofte. Eerst nog voor vakantie en later om de handen uit de mouwen te steken. Het begon met het onderhoud van een paar kleine tuintjes in Jeruzalem. Het was dus niet zo moeilijk voor mij om rond 2007 bij Jemima te komen om te helpen met het onderhoud van de tuin en later ook voor schilderwerk.

Jemima, een plaats waar kinderen mede door de nood, één familie worden. Jemima een plaats waar de bewoners liefde, aandacht en zorg krijgen en zo weer toekomst hebben. Jemima is gebouwd tegen een helling, zo zijn er bij elke verdieping kleine stukjes grond waar iets leuks van te maken is. Op de begane grond is meer ruimte, speelplaatsen, parkeerplaatsen.

Na 2011 liep m'n werk in Nederland af en nu ben ik ongeveer zes maanden per jaar in Israël, waarvan ik elke

week een dag bij Jemima ben. Als ik terug kom van verlof geniet ik van de reacties van de kinderen, een ieder op zijn eigen manier.

Mijn plaats is aan de zijlijn. Ik ben niet zo met de interne zorg bezig, maar wel als er zorgen zijn, kan ik wijzen op wat er al tot stand is gebracht. Als wij HEM zoeken, zal Hij ook weer in al de noden voorzien of licht brengen en wijsheid geven. Hij zorgt voor Zijn kinderen dat heeft Hij beloofd.



Jemima is vrij bekend in Beit Jala en Bethlehem. Zo kan Jemima een getuigenis zijn van Christelijke barmhartigheid in deze Arabische omgeving. Er zijn inmiddels ook bewoners, die beginnen mee te helpen met de tuin als ik niet op Jemima ben. Zo begint het werk zijn vruchten af te werpen.

Kom eens op bezoek bij Jemima. Het zal je goed doen. Bidt voor deze kostbare mensen.

De tuinman, Gerard Zwinkels

Jemima wordt bij u van harte aanbevolen door...



Ds. A. van der Veer
oud-EO voorzitter, Zwolle

Hoe lang kent u Jemima?

Bijna vanaf het begin. De EO is van meet af aan betrokken geweest bij de nieuwbouw. Begin jaren '90 ben ik wezen filmen en daarvan kwam een spontane actie van EO Metterdaad voor een 2e gebouw; daarbij was ik heel nauw betrokken.

Wilt u wat Jemima doet in één zin samenvatten?

Ik vind het buitengewoon belangrijk dat christenen ook

in het Midden-Oosten en met name in de Palestijnse gebieden laten zien wat Christendom inhoudt. Dat doet Jemima met handen en voeten.

Waarom is het werk dat Jemima doet belangrijk?

In een Arabische wereld waar de gehandicapte mens nauwelijks een gelijkwaardige plaats heeft tussen gezonde mensen, bekommert Jemima zich om deze naaste.

Wat wilt u tegen mensen die u kennen en die dit lezen zeggen over steun voor Jemima?

In deze tijd moeten mensen keuzes maken. Er zijn veel goede doelen die steun vragen.

Dit is een bijzonder project. Hoeveel christenen zijn al verdwenen uit de Palestijnse gebieden? De christenen daar hebben onze steun nodig. Wat ooit begonnen is, kun je niet zomaar los laten!

Doof-blinde 'Bartiméussen' op Jemima

In de tweede week van juli kwamen twee experts van het expertisecentrum doof blindheid van Bartiméus in Jemima een cursus geven aan de Arabische medewerkers. Er was al maanden naar toe geleefd en nu was het eindelijk zover.

Na een korte introductie volgde al snel een praktische oefening. Met je ogen dicht vreemde objecten voelen en kijken wat het was. Na een weldadige stilte omdat iedereen geconcentreerd aan het voelen, ruiken, tasten en gissen was, werden de ervaringen gedeeld.

Na nog wat theorie was het tijd voor de nog hardere praktijk. De zwarte brillen, koptelefoons en theedoeken kwamen te voorschijn. En meteen ook de emoties. Sommige werkers wilden onder geen beding meedoen of een koptelefoon of zwarte bril op. Anderen wilde graag eens ervaren hoe het was om (doof) blind te zijn.

Er werden koppels gevormd en de ziende 'begeleider' kreeg de opdracht de blinde mee naar buiten te nemen, dan 2 of 3

trappen op te sturen om ze daarna weer mee te nemen in de lift naar beneden.

Terug in Eber was er Arabische koffie en cola, zonder bamba (chips), maar wel met heerlijk Palestijns gebak en werden de ervaringen uitgewisseld. Iedereen was het er over eens dat de kinderen en, met name Nadia, wel heel weinig mee kregen van de wereld om hen heen.

's Middags kwam de Methode Contact aan de beurt. Met een prachtig filmpje van Ingrid en Samech, lieten ze zien hoe je wel een half uur kunt spelen met een jongetje dat rolstoel-afhankelijk en blind is. En hoe die 'slome Samech', die meestal al zijn speelgoed op de grond gooit, steeds weer initiatief toonde en genoeg verwerkingstijd nam om zijn emoties te reguleren. En telkens weer tijd nodig had om de dingen die hij mee maakte te verwerken.

En ineens bleek die Samech helemaal niet sloom te zijn. Hij was heel actief en betrokken, als hij maar voldoende tijd kreeg om te reageren. En die gaf Ingrid hem.

De volgende dag zijn de acties van de werkers gefilmd en de dag erop, samen met de begeleiders is besproken wat er gebeurde, wat ze goed deden en wat er beter kon. Zodoende werd het geleerde meteen in de praktijk gebracht. Met dank aan het expertisecentrum doof blindheid van Bartiméus, zijn ze op Jemima heel wat te weten gekomen over hoe je omgaat met dove, blinde en doof blinde kinderen.

Mieke Bolle





Bezoek

Een jongerengroep van een kerkgemeenschap uit Beit Sahour kwam naar Jemima om onze bewoners te bezoeken. Zij hadden samen met mij als coördinator van de dagopvang een programma voorbereid. Op 10 augustus vond het bezoek plaats. De jongerengroep heeft onze bewoners vermaakt met ballonnen en spel. Ook werd er gezongen, gebeden en een verhaal verteld. Het was een mooie ervaring voor de kinderen.

Majd Hanna

Therapeuten

Jemima heeft al een paar jaar goed contact met de universiteit van Bethlehem. In de afgelopen periode zijn we stageplaatsen overeengekomen voor hun fysiotherapeuten en intensieve gedragstherapeuten. Deze overeenkomst helpt ons op de dagverzorging om intensiever met de kinderen te werken en extra behandelsessies toe te passen. Zo zijn op 22 juni de eerste drie gedragstherapeut-stagiaires en twee fysiotherapeut-stagiaires begonnen. Zij zullen een maand blijven. Het therapeutisch team is inmiddels gestart met groep sessies en ze hebben al activiteiten met de kinderen gedaan. Met deze hulp zijn we in staat om de therapeutische sessies met de kinderen van de dagverzorging die dat echt nodig hebben, te intensiveren, zodat we de doelen, die we voor hen gesteld hebben, ook kunnen behalen.

Majd Hanna

Na 15 jaar terug op Jemima

Nu 15 jaar geleden werkte ik een jaar in Jemima als begeleider en sinds kort ben ik weer terug om de medewerkers een half jaar te trainen en te coachen. Ik doe dit samen met Mieke Bolle, die hier enkele keren per jaar voor een aantal weken komt. Zij is ook in Nederland mijn collega, want we werken beiden bij Stichting Profila Zorg, een evangelische organisatie voor gehandicaptenzorg. Mooi, dat we beiden onze kennis van daar hier weer mogen inzetten en overdragen!

Het is ontzettend leuk om weer terug te zijn en me weer 'onder te dompelen' in de Jemima-familie. Het dorpje Beit Jala is uitgebreid opgeknapt en ontwikkeld dat is mooi om te zien. En voor Jemima geldt hetzelfde: de dagbesteding is uitgebreid met veel externe kinderen; de kinderen wonen nu in hun eigen kleine groep, wat veel rust en overzicht geeft; ze worden begeleid door Palestijnse begeleiders die hen vaak al jaren kennen, dus heerlijk vertrouwd. Echt fijn om te zien dat het enerzijds professioneel ontwikkelt en anderzijds nog steeds de warme Jemima-familie cultuur behouden heeft! Ik werd hartelijk welkom geheten en sommige kinderen herkenden me nog. Khulud riep al meteen weer 'Aswintha' met haar grote stralende lach, net als toen. Echt, het is onmogelijk om je hart niet te verliezen aan Jemima als je hier eenmaal weer binnen bent.

Wat ook grappig is om te merken, dat al het Arabisch dat ik toen geleerd heb gewoon weer naar boven komt. Het was blijkbaar al die jaren netjes opgeslagen in mijn hoofd. Dus ik zing met gemak weer met de bewoners mee: "Ina hadel jom Raboena sana" (dit is de dag die de Heer ons geeft). Gelukkig mag ik hier nog heel wat dagen rondlopen, iets betekenen en enorm genieten!

Hartelijke groet.

Aswintha



Salem

Salem werd geboren op 28 april 1994 in het Bedween gebied (Westbank). Hij woonde in een tent met zijn ouders en zes broers en zussen. In 2013 is hij naar Jemima gekomen vanuit het zusterhuis Teresia in Nablus. Nu woont hij in de Jachingroep samen met zijn vrienden Issa, Sameh, Ra'fat en Mohamed.



Salem is geboren met Spina Bifida (open ruggengraat) en hij kan zijn onderlip niet bewegen, maar zijn bovenlipspieren zijn zeer sterk ontwikkeld. Zijn mentor heeft hem geholpen om meer zelfstandig te kunnen zijn. Hij kan zich nu zelf wassen, aankleden en zijn tanden poetsen. Daarnaast helpt hij mee met enkele huishoudelijke taken in de groep. Doordeweeks gaat hij naar het dagcentrum Eber voor onderwijs en fysiotherapie (PT) en ergotherapie (OT).

Hij heeft een zeer goed ontwikkelde fijne motoriek en is een geweldige kunstschilder. Op woensdag heeft hij schilderles en hij nam deel aan twee exposities. Daarnaast is hij goed in rekenen en vindt hij het leuk om puzzels te maken en memory te spelen.

Salem heeft afgelopen augustus een operatie ondergaan, die goed is verlopen, en nu moet hij een maand lang of op zijn linker- of op zijn rechterzijde liggen. Zijn begeleiders van Eber

hebben voor hem speciale werkbladen ontwikkeld en andere speciale onderwijs activiteiten die hij kan doen zolang hij op zijn zij moet liggen.



Lana Zoughbei,
zorgcoördinator

Vrijwilligers en stagiaires

Inmiddels zijn we 2 maanden verder. Politiek onrustige maanden, ook in het Midden-Oosten. Aswintha Mandemaker, die 15 jaar geleden ook op Jemima zat, is begin juli opnieuw naar Jemima vertrokken en zal daar tot eind december blijven.

Vanwege het negatieve reisadvies voor de Westbank konden Monique Touwen, Anouk Wijtsma en Robin de Keijzer niet afreizen naar Jemima. Zij zouden de zomeractiviteiten organiseren in de maand dat Eber (dagbesteding) dicht is en de bewoners van Jemima dus de hele dag vrij zijn. Voor iedereen erg jammer.

Floor Koetsier, Lois Bruggema en Trudy Verhoeven zijn ook veilig aangekomen voor hun eindstage Muziektherapie. Zowel de bewoners als de medewerkers zullen hiervan

kunnen profiteren.

Eind augustus vlogen drie SAW-ers naar Jemima: Janita van Beek, Elbert Kwekkeboom en Trudy Verhoeven. In september zal Shams Alkhalik komen ter versterking van Eber. In november gaat Joas Zuur voor zijn stage Sociale Geneeskunde: hoe werkt de medische zorg op Jemima en op de Westbank. En in februari 2015 komt Ria de Visser (VZ) nog voor twee maanden.

Alles onder het voorbehoud van Jacobus, uiteraard. Het journaal doet ons dagelijks beseffen dat oorlog en rampspoed onvoorspelbaar zijn. Wij weten ons afhankelijk van onze hemelse Vader.

Wij vragen u met ons te danken voor de zegeningen, die de Heere Jemima schenkt en te bidden om Zijn nabijheid en bescherming voor allen op Jemima.

Janet Olij

Steun het werk van Jemima!



September

1 Ra'fat Halasa
27 Nour
27 Ikram Issa

October

5 Rana Darweesh
9 Mohammad Abu Slima

November

17 Rasha Hamad

December

7 Kulud Jabra

Dankdag voor Gewas en Arbeid

In 1653 werd deze dag om te danken voor gewas ingesteld. Dankbaarheid voor het voedsel waarin dagelijks werd voorzien. Later, toen de industrialisatie toenam, werd de dag veranderd in dankdag voor gewas én arbeid.

Ons bereikt nogal eens de vraag hoe Jemima ondersteund kan worden. Een mooie gelegenheid is om op de eerste woensdag van november onze dankbaarheid voor gewas en arbeid om te zetten in daden. Dankdag, een mooie gelegenheid om uw gift/collecte voor Jemima te bestemmen. Zo kunt u bijvoorbeeld uw gift/collecte bestemmen voor:

Dagelijkse behoeftigheden: één of

meerdere dagen eten voor Jemima, één of meerdere maanden de elektriciteit, één of meerdere maanden het waterverbruik, enz.

Overige behoeftigheden: hydraulische bedden à € 200, matrassen voor alle bewoners à € 70, educatief speelgoed € 1000, sensorisch speelgoed € 1400, fietsen € 200, video- en audioapparatuur voor verschillende groepen € 1300, muziekinstrumenten € 400, materialen voor recreatieve en ontwikkelingsstoornissen voor verschillende groepen € 500.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Jan Wannink

Het bestuur zoekt:

Ter ondersteuning van het bestuur zijn wij op zoek naar:

- Een **AVG arts**
- Een **deskundige voor fondswerving**
- Een **deskundige voor de communicatie**

Het gaat hier om deskundigen die zelf hun steen(tje) willen bijdragen in samenwerking met een bestuurslid. We zoeken positief meelevende christenen die als vrijwilligers met ervaring en minimaal HBO-niveau, ons

willen helpen bij het mooie werk dat in Jemima mag worden gedaan. De tijdsbelasting zal wisselend zijn, doch gemiddeld een paar uur per week.

Bent u deskundig op één van de genoemde terreinen? Dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met de voorzitter van het bestuur: Kees Bel, k.bel@kliksafe.nl of mobiel 06-41938146.

Colofon

Jemima is een christelijke instelling in Bethlehem/Beit Jala in Israël (Westoever, Palestijnse Autoriteit) voor Arabische kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Contact Stichting Jemima

Groenendijk 335, 2911 BB
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoonnummer: 0180 – 320 705
Bank: NL53 RABO 0367 5075 60
Email: info@jemima.nl
Internet: jemima.nl

Contact House Jemima

House Jemima, P.O. Box 1568,
Jerusalem 91015, Israël
Telefoonnummer: 00-972-2275 0044
Email: info@beitjemima.org
Internet: jemima.nl

Giften



Zij die ons werk willen steunen, kunnen hun bijdrage storten op bankrekeningnummer

NL53 RABO 0367 5075 60 ten name van Stichting Jemima, Nieuwerkerk aan den IJssel

Legaat

Indien u het werk van de Stichting Jemima testamentair wilt gedenken, gebruikt u dan de volgende formulering: "Ik verklaar te legateren aan de Stichting Jemima te Nieuwerkerk aan den IJssel de som van €..... vrij van rechten".

Publiciteit

Aanvragen voor presentaties, folders en/of nieuwsbrieven s.v.p. bij het contactadres.

Inlichtingen

op de website of:
Vrijwilligerswerk: info@jemima.nl
Financiële adoptie: adoptie@jemima.nl

Vormgeving

www.studiospankracht.nl